



'TASHKENT WAS KOUD EN REGENACHTIG. DAT PASTE GOED BIJ DE SOVJET-STIJL DAAR.'

THUIS KOMST

MOOISTE? 'De moskeeën en mozaïeken in Xiva.'
TEGENVALLER? 'Héél Samarkand had geen water.'

Interview: Bas van Oort | Foto: Paul Tolenaar

En?

'Super, wauw! Ik dacht dat Oezbekistan streng en islamitisch zou zijn, maar dat viel reuze mee. De reis moest wel even op gang komen, want de eerste paar dagen in Tashkent waren koud en regenachtig. Dat paste wel goed bij de Russische sfeer daar. Alles in Sovjet-stijl, behalve de oude stad. Daar zag je moskeeën en erg leuke pleintjes, en zo is ook de rest van het land. Vanaf Xiva werd de islamitische historie heel tastbaar. Prachtsteden met mooie gebouwen, zoals de citadel in Bukhara. Maar we zagen er ook achterafwijkjes: lemen hutten, modder, armoede. Ik vind het wel goed om ook die kant van een land mee te krijgen. Echt heet was de

woestijn. We sliepen daar in een tentenkamp van yurts. We hadden er niet echt een programma, het was vooral uitrusten en bijkomen. Maar na een dag had ik er wel genoeg van en ben ik zelf wat gaan rondkijken in een woestijndorpje. Ik liep daar een hoek om toen er net een man een schaap stond te slachten. Het ging er nogal bloederig aan toe. Hierna vertrokken we naar Samarkand en verder, naar Shahrizabz dat op 200 kilometer van Afghanistan ligt. Maar ik voelde me er geen moment onveilig.'

Hoe beviel de groep?

'Die zag ik op Schiphol voor het eerst. Iedereen was een stuk ouder dan ik ben, maar dat bleek juist hartstikke leuk. Je legt snel contact, er waren meer mensen die alleen reisden. Met twee reisgenoten kon ik het erg goed vinden, met hen ben ik soms buiten de groep op pad gegaan.'

Meest genoten van?

'Mijn hoge verwachtingen van Xiva zijn volledig waargemaakt. Het is de enige ommuurde stad van Oezbekistan. En daarbinnen vind je tien-tallen moskeeën,

gebouwen versierd met mozaïeken en smalle straten met marktjes. Al die steegjes en trappen zorgden voor een dorpsgevoel. Je kon ook over die stadsmuur lopen, met een prachtig uitzicht.'

Tegenvallers?

'Had ik niet. Als ik toch iets moet noemen in Samarkand had het hotel geen water. Sterker, de hele stad had geen water. Het hoofdgebouw van het hotel had nog wel een reservoir, maar mijn kamer viel daar niet onder. Ik kon niet eens mijn handen wassen. Ik kreeg een emmertje water van de receptie en de volgende dag een andere kamer, in het hoofdgebouw.'

Hoe was het weer?

'Tashkent was dus koud en nat. Daar was ik totaal niet op voorbereid. Verder was het overal wel zonnig en warm.'

Budget?

'Omdat je er niet kan pinnen, had ik 300 euro en 300 dollar contant meegenomen. Maar ik heb in totaal nog geen 250 euro uitgegeven. Het is er spotgoedkoop.' •