

Melodie: "Les trois Cloches".

Nieuw Zeelandreis: 9 februari - 5 maart

Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voortdurend feest.
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
Jacky geeft een overzichtje, van excursies en hun prijs,
Dat was wel heel even slikken, we laten ons toch niet afschrikken,
Het wordt vast een mooie reis!

Noordereiland, start in Auckland, de hele dag hebben wij vrij.
Kia ora, Maori welkom, deel jouw adem toch met mij.
Orka's spotten en dolfijnen, in de duizend eilanden baai.
Het regenwoud van Whirinaki, o wat is het hier toch fraai!



Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voortdurend feest,
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
Barbecue en pizza eten, onderweg een picniclunch.
Supermarkt, een broodje kopen, weer wat kilometers lopen,
Blauwe zee en blauwe lucht!

Duizend lichtjes in het donker, van glimwormen op hun best.
Zwavedampen bij de geisers, 'n stukje zeep dat doet de rest.
Der uitdaging, Tongariro, onze helden dorsten het aan.
De wandeling vlakbij het skidorp, was voor de and'ren aangenaam.



Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voortdurend feest.
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
Steeds op tijd weer in het busje, o wat zijn we toch weer braaf.
Fotoshop, een sigaretje, koffie drinken, " 'k heb geen petje!"
Al met al, de reis is gaaf.

Bovenop de klif gekomen, Jan van Genten, wat een stank!
Eenmaal van die stank bekomen, genieten we van warme drank.
Wellington, het waait er altijd, en er is heel veel te zien,
Museum Papa, kabelbaantje, info over Hobbitscene.



Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voortdurend feest.
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
De Ferry heeft een uur vertraging, de overtocht verliep heel goed.
Daarna sjezen met het busje, voor chauffeur een haastig klusje,
Op tijd in Nelson, al was het krap.

Zuidereiland, Abel Tasman, geen enkel kapsel bleek stormvast.
Twee of vier uur lekker wand'len, of kayakken op de grote plas.
Zeeleeuw spotten op Cape Foulwind, Punacaiki "pancake" rots.
Golven komen aangedonderd, slaan te pletter op de rots.



Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voortdurend feest.
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
Grote kamers, kleine hokjes, stofwolken en spinnerag,
Privé jacuzzi, lekker zwembad, kooktoestel en ook een strijkplank.
Wat hebben wij het goed gehad.

Fox Glasier en ook Frans Josef, gletsjers heel vlak bij de zee.
Heli-hiken, gletsjerlopen, de vuurvliegjes, wie gaat er mee?
Mount Cook, die zat zich mooi te spieg'len, in het wateroppervlak.
Laat de jet-boten maar gieren, na afloop heb je een nat pak!



Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voordurend feest.
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
We hebben heel wat gouden plakken, en ook zilver en ook brons.
Maar Sven Cramer loopt te balen, kan de eerste plaats niet halen,
Het drukt de pret echt niet voor ons.

Schape tellen bij Walter Peak Farm, en een rijk'lijk high tea.
Lieve puppy's om te stelen, maar dat deden we toch weer niet.
Four wheel drive tour door het landschap, waar is nu toch al dat goud?
Geduld moet je wel hebben, voor je rijk wordt ben je oud.



Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voortdurend feest.
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
Over het weer echt niet te klagen, een stel geluksvogels zijn wij.
Toch maar weer wat flappen tappen, want we moeten straks weer lappen,
Voor een uitstapje erbij.

De vakantie nadert zijn einde, van het eindje geen verslag.
Dat is om logistieke reed'nen, niet bekend waar 'k kopieëren mag.
Doubtfull Sound, walvis spotten en de Lord of the Ringstour,
Een drietal gaat een dagje treinen, van oost naar west en weer retour.



Een reis door Nieuw Zeeland met Djoser, dat is een voortdurend feest.
Onder leiding van een gozer, die er eerder is geweest.
We hebben van de reis genoten, we zijn moe, maar zeer voldaan.
Straks het afscheid met wat smart, zeggen wij diep uit ons hart,
Dank je Jacky, goed gedaan!