

Culinaire kookreis in Marokko

In Marokko draaien je zintuigen overuren. Kleurrijke soeks, kruidige geuren, gastvrije inwoners... elke dag is een belevenis. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar Marokko én graag lokale gerechten klaarmaakt, is dit de ultieme reis.



Op vakantie geniet je van de historie, de cultuur én het eten. Door zelf die lokale gerechten te bereiden, leer je een land op een andere manier kennen. Marokko kent een rijke keuken waar veel gekookt wordt met kruiden en specerijen. Het is een mengeling van de Mediterrane en de Afrikaanse keukens. Kaneel, komijn, peper, gember, saffraan, kurkuma en koriander zijn enkele voorbeelden van de vele kruiden en specerijen die men gebruikt.

KOOKLESSEN

Het leuke van zo'n groepsreis is dat je ervaringen met elkaar beleeft. Maar dat hoeft natuurlijk niet! Djoser kent het principe van 'vrijheid, blijheid'. Er is voor ieder wat wils. We bieden geen vaste pakketten aan, maar bekijken ook ter plekke waar behoefte aan is. De

reisleiding stelt een activiteit voor en iedereen bepaalt zelf om wel of niet mee te gaan. Bij de kookreis zijn natuurlijk wel de kooklessen inbegrepen.

Bij een reis naar Marokko mag een bezoek aan het betoverende Djemaa el Fna-plein in Marrakech niet ontbreken. Slangenbezuergers, acrobaten en verhalenvertellers zorgen voor een mystieke sfeer. De geur van het lekkere eten komt je tegemoet. Bovendien barst het er van de winkeltjes en kraampjes. In de soeks van Marrakech kun je lekker rondstruinen en door de straten slenteren. Overall waar je komt, word je welkom geheten. Vaak met een kopje Marokkaanse muntthee. De mensen zijn er ontzettend vriendelijk en behulpzaam.

CULTURELE HOOFDSTAD

In tegenstelling tot het rustige platteland, is Marrakech een levendige stad met veel verkeer en bedrijvigheid. Koningsstad Fes wordt gezien als de culturele hoofdstad van Marokko. Je dwaalt door een labyrint van meer dan 9.000 steegjes met winkels, moskeeën, huizen en scholen. Een lokale gids vertelt alles over de stad, maar natuurlijk ook over de specerijen en ingrediënten die je er kunt vinden.

De laatste dagen verblijf je in havenstad Essaouira. Dit is dé plek om vis te eten. Op de vismarkt doen we zelf inkopen en bereiden onder leiding van een familiehuyschef een culinaire vistajine. De rondreis wordt afgesloten met een zalige dag in Casablanca waar even niets op het programma staat.

Leuk om te weten:

- Couscous wordt in Marokko altijd op vrijdag gegeten met de hele familie nadat iedereen naar de moskee is geweest. Het kost maar liefst vier uur om dit gerecht te bereiden! Kleden gebeurt met de hand en er wordt veel liefde en aandacht aan geschonken!
- Muntthee in Marokko wordt altijd vanaf grote hoogte ingeschonken. Niet alleen voor de show, maar omdat de thee moet 'schuimen' na het inschenken.

“Zo leer je het land op een andere manier kennen”



Avontuurlijke rondreis door Zuid-Afrika

Zuid-Afrika wordt niet voor niets 'de wereld in één land' genoemd. Waar vind je anders uitgestrekte woestijnvlaktes, junglegebieden, bergen, wijnproeverijen, wildparken en een spectaculaire kustlijn van 3000 kilometer lang in één land?

Wat het meest opvalt in Zuid-Afrika, is de weidsheid van de landschappen. Die uitgestrektheid kennen wij in Europa niet. Je kunt er hele dagen reizen en weinig of geen mensen tegenkomen. Ook het contrast tussen de verschillende landschappen is enorm groot. De droge woestijn gaat op een gegeven moment over in een vruchtbare streek waar druiven worden verbouwd. Daarnaast is de grootsheid van het land indrukwekkend. Zuid-Afrika is meer dan 30 keer groter dan Nederland. Behalve de prachtige natuur, zie je veel Kaaps-Hollandse en Britse invloeden terug in de cultuur en architectuur.

ONTWIKKELING

De ontwikkeling die Zuid-Afrika momenteel doormaakt, is bijzonder om te zien. Er worden grote stappen gezet. Waar lokale mensen voorheen werkzaam waren als tuinman, zie je ze nu managementposities bekleden en opleidingen volgen. Mensen die vroeger misschien als kansarm werden gezien, krijgen nu de kans om zichzelf te ontwikkelen. Ook voor het toerisme is dit een positieve ontwikkeling.

Zuid-Afrika is een fantastische vakantiebestemming. Buiten de grote steden is er weinig tot geen criminaliteit. Je kunt je overal veilig begeven en vrij rondwandelen. Afrika is een smeltkroes van verschillende culturen, waar de meeste inwoners goed Engels spreken. Het Zuid-Afrikaans is ook voor Nederlanders goed te verstaan. De mensen zijn er heel open, gastvrij en vriendelijk. Ze willen een praatje met je aanknopen en zijn vaak nieuwsgierig naar waar je vandaan komt.

SPECTACULAIR

Als je Zuid-Afrika bezoekt, moet je natuurlijk een aantal highlights gezien hebben. Kaapstad is qua ligging een van de mooiste steden van de wereld. Je geniet daar van een prachtig uitzicht op de beroemde Tafelberg. Ook een rit langs de Tuinroute mag niet op je lijstje ontbreken. Langs deze spectaculaire kustlijn vind je indrukwekkende wijngaarden, mooie stranden en levendige kustplaatsjes. Je maakt een wandeling in de Drakensbergen en natuurlijk spot je de 'big five' in het Krugerpark. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om dit veelzijdige vakantiegebied te leren kennen!

Leuk om te weten:

- Het Krugerpark is het bekendste wildpark van Zuid-Afrika, maar er zijn nog veel meer wildparken die minstens zo spectaculair zijn. Zo werd het Marakele nationaal park regelmatig bezocht door Prins Bernhard.
- Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De een wandelt graag op de Tafelberg terwijl de ander liever neerstrijkt op een terrasje aan de gezellige Waterfront in Kaapstad. In de meeste gevallen kun je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van lokale reisbegeleiding, eropuit trekken.

“Kaapstad is één van de mooiste steden ter wereld”



www.djoser.nl